

Zoeken
naar
antwoorden



Zoeken naar antwoorden



Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland

Deze brochure is de vertaling van het artikel
Looking for Answers
van The Theosophical Society in Australia

Vertaling Louis Geertman

© Nederlandse brochure TVN Amsterdam

Eerste druk 2002
Tweede druk 2005
Derde druk 2016

Opmaak Theo Mondij

Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam
telefoon 020 676 56 72
email info@theosofie.nl
website www.theosofie.nl

Voorwoord

De wijze waarop we leven schenkt ons vaak niet de innerlijke voldoening of vrede waarnaar we verlangen, zelfs op die momenten dat we 'gelukkig' zijn.

We voelen ons soms leeg, onvoldaan en gaan dan op zoek naar dingen buiten onszelf die ons bevrediging kunnen schenken.

Er zijn altijd wel mensen te vinden die bereid zijn ons een snelle oplossing te bieden om dit gevoel van innerlijke leegte weg te halen, maar daar hangt dan wel een *prijskaartje* aan.

De mensheid is zo bezig met 'wat wil ik en wat kan ik krijgen', dat we helemaal het zicht lijken te hebben verloren op de kwestie:

Wie we zijn en waarom we hier zijn!

Op de volgende bladzijden staan enkele belangrijke vragen met commentaren die betrekking hebben op tijdloze begrippen en die de moeite waard zijn om in overweging te nemen.

Deze denkbepelden zijn van toepassing op ons dagelijkse leven en kunnen ons helpen om op een nieuwe manier te kijken naar wat het betekent om mens te zijn, en wat het uiteindelijke doel van het menszijn is.

Het zoeken naar je eigen waarheid is een persoonlijke reis, maar in je zoeken sta je niet alleen...

Vraag: **Is het mogelijk om een bevredigend leven te leiden in de wereld van vandaag?**

Iedere dag weer moeten we met elkaar leven, hebben we te maken met de mensen om ons heen. Maar vaak blijft hierbij een innerlijk deel van ons onbevredigd. Het is makkelijk onszelf te vergelijken met anderen en ons welslagen af te meten aan de hoeveelheid geld en bezit die we hebben verworven. En hoewel we ongetwijfeld nog rijker kunnen worden en nog meer materieel bezit en macht kunnen verwerven, zijn er toch momenten waarop we *innerlijk* een zekere leegte ervaren.

Er is een manier van leven die meer gericht is op *innerlijke vervulling* dan op uiterlijk winstbejag. Er zijn altijd leringen geweest die zelfonderzoek en zelfbewustwording aanmoedigen. Door bespiegeling kunnen we ons denken en onze gevoelens die ons soms dreigen te overweldigen tot rust brengen en ons daarmee bewust worden van ons diepere bewustzijn dat ons ware wezen is.

Het is mogelijk om onze hogere vermogens van intuïtie, begrip, inzicht, liefde, mededogen en creativiteit in onszelf wakker te roepen; dan beginnen we ons te realiseren hoe groot ons potentieel werkelijk is en komen we erachter wat het betekent om *ten volle mens* te zijn.

Deze levenswijze helpt ons om in het leven te staan, niet alleen vanuit een bewustzijn van onze eenheid met alle anderen, maar ook vanuit de wetenschap dat ons denken, ons spreken en ons handelen bepaalde gevolgen hebben. We kunnen dit principe vandaag de dag heel duidelijk zien in de invloed van de keuzes die de mensheid maakt op de ecologie van deze planeet.

Vraag: **Hoe beïnvloedt dat wat ik denk en zeg mijn leven?**

Het is een algemeen aanvaard gegeven dat een mens vrijheid van keuze heeft. We *kiezen* zelf datgene waaraan we voortdurend denken en als we ons *bewust* worden van wat we denken, kunnen we het effect ervan zien op onze gezondheid en op de verzezen gebeurtenissen in ons leven.

Een gedachte is een krachtige eerste schakel in een keten. Wanneer we aan iets denken produceren we een *gedachtevorm*. Deze heeft op subtiel niveau tegelijk het karakter van een klank of geluidsgolf. Een tweede schakel is het uiten van de gedachte, het *spreken*. Door de gedachte te verwoorden, veranderen we haar in iets tastbaars waarvoor we persoonlijk verantwoordelijk zijn. Deze eerste twee zijn nauw verbonden met elke daaropvolgende *handeling*. Er is wel eens gezegd dat we door het geluid van onze eigen stem de 'melodie' schrijven die in ons hele leven doorklinkt.

Een gedachte is een trilling. Verder bezitten wij als zelf-bewuste menselijke wezens het vermogen om te scheppen. Door onze gedachten, woorden en daden slaan we onze eigen toon aan die bepaalde ritmische patronen creëert. Deze trillingen trekken andere gelijksoortige trillingen aan; daardoor is ook de uitdrukking 'soort zoekt soort' ontstaan.

We kunnen kiezen of we dit vermogen positief gebruiken, tot welzijn van al het bestaande, of dat we het op zelfzuchtige wijze gebruiken. Als dat laatste het geval is, zal het niet alleen invloed hebben op de kwaliteit van ons eigen leven, maar ook op de mensen met wie we in contact komen.

Als we ons eenmaal werkelijk bewust worden van de momenten waarop onze houding en onze uitspraken een harmonieuze uitwerking hebben, of juist niet, dan beginnen we bewust vorm te geven aan de kwaliteit van ons dagelijks leven.

Vraag: **Waarom ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn huidige omstandigheden?**

We moeten bedenken dat we de mens die we *nu* zijn door onze gedachten, woorden en daden in het verleden zelf hebben gemaakt. Door verantwoordelijkheid voor onze omstandigheden te aanvaarden, kunnen we beginnen een harmonieuzer leven te leiden en te begrijpen hoe we bepaalde omstandigheden in ons leven aantrekken. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons dagelijks bestaan en geven richting aan onze toekomstige levens.

Er is een universele wet van *harmonie* die bekend staat als 'karma'. We scheppen oorzaken die noodzakelijkerwijs gevolgen hebben. Beide zijn niet van elkaar te scheiden. Meestal wordt alleen het gevolg gezien, zonder de oorzaak die eraan voorafging, en daarom lijken bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden in ons leven totaal ongerijmd. Gewoonlijk denken we dat ons lijden het resultaat is van oorzaken die in het leven zijn geroepen door *iemand anders*.

Als we gebeurtenissen echter vanuit een ruimer perspectief beschouwen, dan wordt onze visie op de wereld heel anders. Neem eens de mogelijkheid in overweging dat een deel van ons onsterfelijk is, door ontelbare levens heen, waarbij steeds in ieder leven een nieuwe persoonlijkheid (lichaam, emotionele en mentale vermogens) wordt opgebouwd. Bedenk ook dat onze reis tot doel heeft dat wij ons unieke zelf binnen het universele leven leren ontdekken en vervolmaken.

Karma is geen voorbeschikking of blind noodlot. Het is een universele wet van evenwicht die onbalans herstelt en verklaart waarom er in het leven ogenschijnlijk ongelijkheid bestaat. Het toepassen van deze natuurlijke wet rekent af met de mogelijkheid van toeval, hetzij gelukkig of ongelukkig. Door onze gedachten, woorden en daden scheppen we energie waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Vraag: Helpt karma zowel de vreugdevolle als de moeilijke omstandigheden in mijn leven te verklaren?

Ja. Natuurlijk gaat het leven niet altijd van een leien dakje. Er zijn perioden dat alles gladjes lijkt te verlopen en we grote vreugde ervaren. Op andere momenten ervaren we problemen en lijden. Als we beginnen door te krijgen hoe de wet van oorzaak en gevolg werkt, beginnen we te begrijpen dat iedere situatie waarmee we worden geconfronteerd een gelegenheid in het leven is om een nog bestaande onevenwichtigheid op te heffen. Onze *houding* tegenover onze omstandigheden wordt dan belangrijker dan de omstandigheden zelf. We kunnen kiezen hoe te reageren, positief of negatief, en onze keuze heeft gevolgen voor de kwaliteit van ons leven. Onze vreugdevolle ervaringen zijn daarom een gevolg van ons positief handelen in het verleden, evenals onze houding tegenover het leven, en het omgekeerde is eveneens waar.

Vraag: Is er een doel in het universum?

Aloude leringen tonen een visie van ordening in het universum die ons verlangen naar een doel bevredigt.

- Het leven wordt eerder gezien als onderling verbonden en doelgericht, dan als toevallig en gefragmenteerd.
- Alle leven evolueert en als mensen ontvouwen we steeds meer onze sluimerende vermogens.
- Deze leringen geven een logische verklaring van het universum en de wetten ervan, van de oorsprong van de mensheid, haar evolutie en haar bestemming.
- Een spiritueel pad bereikt hoogten die het gewone verstand te boven gaan, wijst op een manier om in het nu te leven en om onbegrensd te groeien.

Vraag: **Waarom lijken sommige mensen meer te moeten lijden dan anderen?**

Wanneer we zien of horen dat sommige mensen in ongelukkige omstandigheden verkeren, dan vragen we ons af: 'Waarom overkomt hun dat en mij niet?' Het persoonlijke karma en het groeps-karma van deze mensen kan daarvoor de verklaring zijn. Als we accepteren dat ieder van ons afzonderlijk verantwoordelijk is voor de keuzes die ons persoonlijke karma worden, dan kunnen we ons ook voorstellen dat zoiets bestaat als nationaal karma of wereld-karma. Daaruit zou je weer kunnen afleiden dat zielen tegelijkertijd op dezelfde plek incarneren om vroeger karma uit te werken.

In de ruimste zin is de mensheid als geheel verantwoordelijk voor oorzaken die in beweging zijn gebracht door persoonlijk en collectief handelen, over een heel lange tijd. Deze oorzaken zetten bepaalde gevolgen in gang die leed kunnen brengen, en soms behoorlijk snel. Ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid om degenen die dat nodig hebben, waar mogelijk, te steunen. Dit is een niet meer dan natuurlijke, liefdevolle reactie, wanneer we de eenheid van alle leven werkelijk begrijpen en inzien hoe groot de vreugde van het geven is.

Karma is geen blind noodlot. Het is het onvermijdelijke en verdien-de gevolg van voorafgaande oorzaken. Onze wereld zal pas werkelijk vrede kennen wanneer voldoende mensen een vredig leven leiden.

Vraag: **Kunt u wat meer zeggen over reïncarnatie?**

Samen met de wet van oorzaak en gevolg, of karma, verschaft reïncarnatie gelegenheden om keuzes te maken, en om gerechtigheid en evenwicht in ons leven terug te brengen. In de stoffelijke wereld is reïncarnatie de manier waarop onze intellectuele en spirituele evolutie plaatsvindt. De ziel van het individu worstelt en leert onophoudelijk, gedurende vele van zijn incarnaties, geholpen door voertuigen die wij de persoonlijkheid noemen, om zich uiteindelijk weer te verenigen met de spirituele bron van alles. De leegheid die we soms ervaren uit zich als een verlangen naar dat 'iets' dat dieper is dan de stoffelijke wereld kan bieden.

Er wordt gesteld dat de ziel in elk bestaan een nieuwe persoonlijkheid tot leven wekt, met een nieuw brein en met bepaalde vermogens die in voorgaande levens zijn ontwikkeld. Als een accountant een jaarbalans heeft opgemaakt, met daarop de verlies- en winstrekening, zal hij voor het nieuwe jaar niet alle items van de oude jaarrekening in zijn geheel opnieuw vermelden, maar zich beperken tot het vermelden van de eindbalans van het voorgaande jaar. Op vergelijkbare wijze draagt de ziel op het nieuwe brein de vermogens, tendensen en kwaliteiten over die het resultaat zijn van ervaringen uit vorige levens. Alleen de ziel is werkelijk in staat om zich die te herinneren.

Het verleden verklaart het heden, en het heden beïnvloedt de toekomst. Wanneer spirituele groei beter wordt begrepen, beginnen we in te zien hoe we onze eigen toekomst aan het opbouwen zijn. Onze levens raken steeds sterker vervuld naarmate het doel van menselijke vervolmaking meer en meer in zicht komt. In dat groeiproces zijn we, naarmate we meer wijsheid en mededogen verkrijgen, steeds beter in staat om niet alleen de mensheid te helpen, maar ook al het leven op de planeet.

Vraag: **Als ik eerder geleefd heb, waarom herinner ik me dat dan niet?**

Deze vraag wordt vaak gesteld wanneer het onderwerp reïncarnatie ter sprake komt. We zullen het er samen ongetwijfeld over eens kunnen zijn dat we meer uit ons huidige leven vergeten dan onthouden. Kun je je nog herinneren dat je leerde lezen? Het feit dat je kunt lezen, bewijst dat je het ooit hebt geleerd. Kun je je elk dagelijks voorval uit je huidige leven herinneren? Hoe zouden we ons die gebeurtenissen dan wel kunnen herinneren, aangezien ons huidige brein en ons huidige stoffelijke lichaam geen deel hadden aan onze vorige levens? Alleen de ziel kan zich die werkelijk herinneren. Soms kunnen wij ons echter intuïtief een ervaring uit het verleden herinneren.

Vraag: **Wat is de relatie tussen leven, geboorte en dood?**

Als we accepteren dat ons onsterfelijke spirituele deel de stoffelijke dood overleeft, dan beginnen we te begrijpen dat het leven een continuüm is. We hebben de neiging om de woorden *leven* en *dood* te gebruiken alsof het tegengestelden zijn. Het tegenovergestelde van *dood* is niet *leven*, maar *geboorte*. De eeuwige wijsheid leert dat het leven doorgaat, niet alleen tussen geboorte en dood, maar ook tussen dood en wedergeboorte.

De dood wordt aldus gezien als een steeds terugkerend verschijnsel in talloze levens, waardoor ons de mogelijkheid wordt geboden om kennis te vergaren over wie we in werkelijkheid zijn.

Het is de manier waarop het zojuist voltooide leven wordt beoordeeld en verwerkt. Bij de dood zijn de stoffelijke, emotionele en mentale lichamen voor de ziel niet langer nodig als voertuigen om ervaring in de stoffelijke wereld op te doen.

Diep van binnen weten we dat we meer zijn dan vlees en bloed. Verscheidene leringen hebben altijd betoogd dat er een inwonende geest is die al bestond voor de geboorte, en die zal blijven bestaan na de dood.

Vraag: **Wat gebeurt er wanneer we sterven?**

De dood verschilt niet veel van de slaap. Wanneer we gaan slapen, wordt het bewustzijn tijdelijk uit het lichaam teruggetrokken, maar we blijven emotionele en mentale avonturen beleven die wij ons bij het ontwaken ook vaak herinneren. In onze droomtoestand kunnen we hoogten bereiken die erop duiden dat er bewustzijnsgebieden bestaan buiten die welke we ervaren wanneer we wakker zijn.

Stel je de gedachte voor dat bij de stoffelijke dood ons bewustzijn een reis begint naar gebieden die verhevener zijn dan die welke we tijdens onze slaap betreden. In de droomtoestand zijn we in ons bewustzijn nog verbonden met ons stoffelijk lichaam en kunnen ernaar terugkeren. Bij de dood wordt deze verbinding echter verbroken. Men zegt dat we als we sterven een rijk van licht betreden, en een steeds grotere vrijheid ervaren naarmate het bewustzijn steeds meer wordt verlost van de zwaardere trillingen van de fysieke stof. Vervolgens vindt er een zuiveringsproces plaats voordat de ziel de diepe en gelukzalige toestand van rust kan binnengaan die zij heeft verdiend.

In de afgelopen jaren zijn talrijke persoonlijke verslagen opgetekend van bijna dood ervaringen (BDE's), of nabij de dood ervaringen. Mensen met een BDE maken melding van een gevoel van vrede, het gevoel zeer snel door een donkere tunnel te reizen, een terugblik op het leven dat ze zojuist hebben geleefd en een beweging naar, of een binnengaan in, een alomvattend licht. Dit waarnemen van licht is in overeenstemming met innerlijke leringen van alle religies.

Als we aanvaarden dat wij allen bezig zijn een spirituele reis te maken, en dat ieder van ons een individueel aspect is van die ene spirituele bron waarnaar we geleidelijk terugkeren, volgt daaruit dan niet logischerwijs dat de terugkeer naar onze bron niet in slechts één leven kan worden volbracht; dat we vele levens geleefd hebben en vele doden zijn gestorven?

Elk leven is als het leven van een plant in een seizoen waarbij, iedere keer dat de plant opnieuw tot bloei komt, er weer opnieuw hoop is dat uiteindelijk volmaaktheid wordt bereikt.

De stoffelijke reis door vele levens heen biedt gelegenheden voor allerlei ervaringen die de ziel voor haar evolutie in zich opneemt. Dit lijkt erop te duiden dat onze 'hemel', na ieder leven, onze eigen schepping is. Ieder leven brengt ons dichterbij het einddoel van de reis. Tegen die tijd zal de individuele ziel zichzelf hebben bevrijd van de rondes van geboorte en dood, en tenslotte één geworden zijn met haar goddelijke bron.

Vraag: **Wat bepaalt de omstandigheden van de wedergeboorte?**

De lange perioden tussen levens zou je kunnen vergelijken met de uren tussen maaltijden; een periode van verteren en opnemen die net zo noodzakelijk is als het eten zelf.

Geboren worden is een tweevoudig mysterie: het eerste is de groei van het stoffelijk embryo en het tweede is de vereniging daarvan met de ziel. Leringen duiden erop dat er spirituele intelligenties bestaan die op de één of andere manier de ontwikkeling van het nieuwe lichaam en het uitwerken van 'positief' en 'negatief' karma uit onze vorige levens begeleiden. Een nieuwe incarnatie zou dan de omstandigheden bieden om de gevolgen van handelingen uit het verleden te ervaren en uit te werken. Dit betekent groei voor de ziel. Veel ouders zijn zich diep bewust van de verantwoordelijkheden die zij op zich hebben genomen door een ziel te helpen een nieuw lichaam aan te nemen. Een liefdevolle en rustige omgeving is heilzaam voor de fysieke en mentale ontwikkeling van een kind, en levert zo een bijdrage aan de verdere groei van de ziel.

Verder wordt gesteld dat we, bij het uitwerken van de wet van karma, vaak worden geboren in een groep zielen van wie ons vele uit vorige levens bekend waren, en dat we kunnen incarneren met degenen die we vroeger hebben liefgehad. Op dezelfde manier worden er, in die gevallen waarin relaties uit het verleden niet gelukkig waren, gelegenheden geboden om deze banden om te zetten in banden van liefde en begrip.

Door het proces van wedergeboorte ervaren we het leven in vele verschillende rassen en omgevingen en zetten zo geleidelijkaan ons hele goddelijke potentieel in werking.

Vraag: Als ik psychische vermogens ontwikkel, word ik dan ook spiritueler?

Er zijn grote verschillen tussen psychisme en spiritualiteit. In essentie zijn we *spirituele wezens*. We ontwikkelen vele vermogens tijdens onze evolutie. Daartoe behoren ook de psychische vermogens, die zich op natuurlijke wijze zullen ontvouwen naarmate we vooruitgaan. Ze mogen echter nooit worden geforceerd.

Als we te zeer gericht zijn op de ontwikkeling van zulke vermogens, dan kunnen we het hoofddoel van de menselijke pelgrimstocht, namelijk *het volledig verwezenlijken van ons spirituele potentieel* op alle gebieden, uit het oog verliezen. Naarmate onze spirituele evolutie voortschrijdt, zijn we minder geneigd om geheel in beslag te worden genomen door onze eigen vermogens en problemen, en wordt de behoefte groter om onze vele capaciteiten te gebruiken voor het welzijn van het leven als geheel.

Vraag: Waarom mediteren mensen?

We leven in een snel veranderende wereld. Vandaag de dag worden we overstelpt met informatie, en met de stress van het moderne leven is het moeilijk om een rustig ogenblik te vinden. Mensen moeten in staat zijn om te putten uit dat centrum van rust dat we allemaal binnenin ons hebben. Diep naar binnen gaan is meditatie.

Vraag: **Kunt u iets meer zeggen over de voordelen van meditatie?**

Meditatie heeft altijd centraal gestaan in de spirituele tradities van de wereld. Het helpt ons innerlijk rustiger te worden, ons denkvermogen helderder te maken, kracht en wijsheid in ons leven te brengen en, wat misschien nog belangrijker is, rechtstreeks de bron van kracht en vrede aan te boren die al in onszelf aanwezig is. In de stilte van meditatie leren we om het lichaam, het denken en het spreken stil te maken. Pas in die innerlijke stilte, wanneer het denken en de emoties rustig zijn, kunnen we ware vrede en vervulling brengen. Dat is een persoonlijke reis.

Vraag: **Wat is theosofie?**

Het woord betekent 'goddelijke wijsheid' en verwijst naar de grote waarheden die in de loop der tijd door wijze mensen zijn ontdekt en overgedragen. Enkele theosofische ideeën zijn in deze brochure al besproken. Theosofie presenteert een wereldvisie waarin de nadruk wordt gelegd op de fundamentele eenheid en de onderlinge verbondenheid van alles wat bestaat. Het is een filosofie die moet worden begrepen en ervaren, niet blindelings aanvaard. Het is geen religie, maar kan worden beschouwd als de essentie die als een rode draad door alle religies loopt.

Theosofie is een manier van leven die aanzet tot onderzoek van diepe waarheden, door middel van zelfonderzoek en op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het verheldert de heilige geschriften en leringen van alle religies door van hun verborgen betekenissen te ontsluiëren. In theosofie gaat het om een voortdurende en steeds veranderende zoektocht naar waarheid.

Vraag: **Wat is de Theosophical Society (TS)?**

De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) is de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society (Adyar), die in 1875 in New York werd opgericht door mevrouw H.P. Blavatsky, kolonel H.S. Olcott en anderen.

Het is een internationale organisatie met afdelingen in ongeveer zestig landen, verspreid over de wereld.

Het internationale hoofdkwartier bevindt zich sinds 1882 in Adyar, Chennai (voorheen Madras) in het zuiden van India.

De Nederlandse afdeling heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam, Tolstraat 154, 1074 VM.

Er zijn meerdere plaatselijke afdelingen in Nederland.

Leden zijn zoekers naar waarheid die als uitgangspunt hebben dat de mensheid één grote familie is, zonder onderscheid van sekse, huidskleur of religie. Elke religie kan worden beschouwd als een uitdrukking van één en dezelfde waarheid en de vereniging moedigt het bestuderen van religies, filosofieën en wetenschappen aan. Ook de onverklaarde wetten van de natuur en de vermogens die latent in de mens sluimeren worden onderzocht.

Wat de leden verbindt is hun instemming met de drie doeleinden (zie bladzijde 22) en hun vastbeslotenheid om eenheid onder alle mensen te bevorderen. Zij staan op het standpunt dat waarheid door het individu moet worden gezocht en niet als een dogma door een autoriteit moet worden opgelegd. Er is wel gezegd dat geloof alleen kan berusten op kennis en ervaring.

Vraag: Wordt van leden van de Theosophical Society gevraagd vast te houden aan bepaalde geloofsovertuigingen?

Nee, de TS legt geen dogma's op, maar verwijst naar de bron van eenheid achter alle verscheidenheid. De leden streven ernaar deze 'eenheid in verscheidenheid' in praktijk te brengen.

Alle mensen, van welke kleur, religie of overtuiging dan ook, worden uitgenodigd om deel te nemen zowel aan het leven als aan het werk van de vereniging. Het zoeken naar waarheid staat bij de leden voorop, evenals liefde voor alles wat leeft, en de plicht tot een leven van mededogen en dienstbaarheid.

In een officiële verklaring waarborgt de TS het recht van individuele vrijheid van denken voor al haar leden. Van niemand wordt gevraagd, wanneer hij lid wordt van de vereniging, zijn eigen geloof op te geven, en theosofische leringen zijn op geen enkele wijze bindend. Vrijheid van denken is een belangrijke pijler van de vereniging en iedereen is vrij zijn mening kenbaar te maken, met respect voor de mening van anderen.

Vraag: Zijn er basisbeginselen achter de theosofische leringen?

De oude wijsheidstraditie is gebaseerd op enkele grondbeginselen:

- Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
- Alles, van een atoom tot een sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontvouwt zichzelf in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.

- Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis te voltooien: de bron van alle bestaan.

Vraag: Kunt u aangeven hoe theosofie mij in mijn leven tot steun kan zijn?

Begrip van de grondbeginselen van theosofie kan ons helpen om:

- *minder gehecht* te zijn aan de vele behoeften van de materiële wereld (zoals bijvoorbeeld geld, bezittingen, macht, status), terwijl we ook zullen moeten erkennen dat aan bepaalde materiële eisen moet worden voldaan;
- *meer verantwoordelijkheid* te nemen voor onze gedachten, woorden en daden;
- *tolanter* te zijn tegenover anderen, wanneer we begrijpen hoe de wet van harmonie in ons eigen leven werkzaam is;
- *diepere tevredenheid* te ervaren, in plaats van kortstondige vreugden te beleven wanneer onze talrijke verlangens worden vervuld;
- rustiger en bedachtzamer te zijn;
- *het vermogen te ontwikkelen om een frisse kijk op het leven te houden vanuit een steeds ruimer wordende visie*, naarmate we het leven onderzoeken in het licht van tijdloze wijsheidsleringen en we tot het besef komen van onze eigen waarheid.

Het motto van de Theosophical Society:

'Er is geen godsdienst hoger dan waarheid'
(*There is No Religion Higher than Truth*).

Doeleinden van de Theosophical Society Adyar:

*Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.*

*Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.*

*Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten
en van de vermogens die in de mens latent
aanwezig zijn.*

Deze brochure is een uitgave van de
Theosofische Vereniging in Nederland