

'De I Tjing als gids in het dagelijks en geestelijk leven'

Datum maandag 11 september 2017
Spreker Guido Lamot
Aanvang 20.00 uur



Met de I Tjing of het boek der veranderingen gebruiken we beschouwende wijsheid uit het oude Taoïsme.

De essentie bestaat uit beeldentaal vol symbolen, die het spirituele aspect binnen het fysieke openbaren. Hierdoor hebben we de mogelijkheid tot bijzondere reflecties op gebeurtenissen.

We leren hierbij de kunst van anders kijken, luisteren, voelen en intuïtief waarnemen. De moderne mens kan weer een glimp opvangen van hoe het natuurlijke leven beweegt en van de fluctuaties tussen yin en yang.

Vol verwondering gaan we de rol van toeval en synchronisatie beleven.

Guido bestudeert en verspreidt zijn hele leven lang Oosterse Filosofie, voornamelijk Vedanta, Zen en Taoïsme.

Hij is actief lid van de Nederlandse vereniging voor I Tjing-studies en is momenteel ook vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland.



Film 'Krishnamurti'

Datum maandag 25 september 2017
Aanvang 20.00 uur



Jiddu Krishnamurti werd geboren op 11 mei 1895 in Madanapalle, een klein dorpje in het zuiden van India. Hij maakte zoveel indruk op Dr. Annie Besant, destijds voorzitter van de Theosophical Society, dat zij het voogdijchap over Krishnamurti en zijn broer aanvroeg en nog datzelfde jaar kreeg toegewezen.

Annie Besant en anderen verkondigden dat Krishnamurti de toekomstige wereldleraar zou worden, wiens komst door de theosofen voorspeld was. In voorbereiding hierop werd een wereldwijde organisatie opgericht die de 'Orde van de Ster in het Oosten' werd genoemd en waarvan de jonge Krishnamurti aan het hoofd kwam te staan.

In 1929 nam Krishnamurti afstand van de rol die hij verwacht werd te vervullen, hij ontbond de Orde met zijn vele volgelingen en gaf al het geld en de bezittingen terug, die gedoneerd waren voor dit werk. In zijn toespraak sprak hij de inmiddels beroemde woorden: "Waarheid is een land zonder wegen erheen, een land dat door geen enkel pad, door geen enkele godsdienst, geen enkele sekte is te bereiken."

Vanaf die tijd tot aan zijn overlijden op 17 februari 1986, bijna 60 jaar lang, reisde hij de hele wereld over en hield toespraken voor groot en klein publiek over de noodzaak voor een radicale verandering van de eeuwig in conflict zijnde mensheid.

'Synchroniciteit in de westerse filosofie'

Datum maandag 9 oktober 2017
Spreker Rico Sneller
Aanvang 20.00 uur



Volgens Jung is 'synchroniciteit' het begrip bij uitstek dat de deur kan openen naar een beter begrip van de Oosterse totaliteitsopvatting; met name die welke het Daoïsme kenmerkt, aldus Jung. Deze opvatting is holistisch, elke aangebrachte begrenzing is schijnbaar en perspectivisch. Nu is een dergelijke opvatting niet vreemd aan de Westerse filosofie. Bij denkers als Spinoza, Hegel en Heidegger - toch niet de minsten! - komen we er expliciete of impliciete sporen van tegen.

In mijn lezing zal ik Jungs diagnose evalueren. Ik zal enkele sporen benoemen waarin synchroniciteit kan worden ontwaard, alsook de voorwaarden waaronder ze überhaupt kunnen worden waargenomen (bewustzijn, werkelijkheid, taal). Tenslotte zal ik stilstaan bij iets wat er in de synchroniciteitsbeleving onder druk kan komen te staan: alteriteit. Kunnen synchroniciteit en alteriteit samengaan?

Dr. Rico Sneller (1967) is universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, met name zoals gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij 'Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen' (Ten Have 2011). Rico Sneller is vicepresident van Alternative Perspectives and Global Concerns (APGC), een internationale en interdisciplinaire academische netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om op mondiale urgenties te reflecteren vanuit noties als dialoog en spiritualiteit.

'De Wijsheid van het lichaamsbewustzijn'

Datum maandag 23 oktober 2017
Spreker Helene Lammerding
Aanvang 20.00 uur



In deze lezing doet Helene Lammerding verslag van haar ervaringen met het Lichaamsbewustzijn. Sinds juni 2015 heeft ze doorlopend in contact gestaan met haar Lichaamsbewustzijn en er een goede relatie mee opgebouwd.

Het Lichaamsbewustzijn is al levenslang, dus al onze levens bij ons; het kent ons verleden, heden en toekomst. Het zal ons iedere keer pakketjes aanbieden om naar te kijken. Aan ons de keus om ermee aan de slag te gaan.

Stress, conflicten en trauma's veroorzaken vervuiling in onze cellen, omdat we niet geleerd hebben de emoties, die hierdoor opgeroepen worden, te verwerken. Met hulp van ons Lichaamsbewustzijn kunnen we onze cellen bevrijden van alle onverwerkte emoties.

In dit opschoningsproces gaat het om leegmaken, loslaten en vergeven.

Helene Lammerding. studeerde klassieke homeopathie (scriptie Tropische Ziekten), kunstzinnige vorming en imaginatietherapie, waaronder de basisvaardigheden Hypnotherapie. Ook heeft ze de opleiding Familieopstellingen heeft ze gevolgd bij Wolfgang Könighaus van 2001-2007. Samen met hem heeft ze de seminars Ned. Indië opgezet en hierdoor kunnen ervaren wat een impact haar jeugd jaren op haar leven gehad hebben. Sinds 2001 is ze ook NLP-practitioner.



'Esoterische achtergronden van het Sinterklaasfeest'

Datum maandag 20 november 2017
Spreker Frank Tuinstra
Aanvang 20.00 uur



Met deze lezing wenden we ons hoofd af van de commercie, maatschappelijke onrust en van het wel of niet geloven in Sinterklaas: We richten onze blik op het Hart van het Sinterklaasfeest.

Wat betekenen al die eigenaardige Sinterklaasgebruiken en -symbolen, zoals letters, pepernoten, gedichten, en die man met die witte baard op zijn schimmel en zijn donkergekleurde knecht? En waarom eten we met Sinterklaas alleen staven van banket en nooit een krans???

Met hulp van wat bagage uit kabbala en alchemie gaan we een bijzondere werkzaamheid in de Sinterklaastraditie ontdekken, die we kunnen benutten om het feest heel anders te gaan ervaren.

Het wordt tot een inwijding die onze persoonlijkheid veredelt en ons helpt -met het Kerstfeest in zicht- boven onszelf uit te stijgen.

Frank Tuinstra bestudeert al jarenlang de westerse mysterie-traditie. Hij geeft regelmatig lezingen over de relatie tussen deze mysteriën en het alledaagse leven.

Symboliek en folklore binnen de westerse cultuur krijgen daarmee een nieuw, verhelderend perspectief.



'De Meesters en hun Activiteiten'

Datum maandag 4 december 2017
Spreker Floris Methorst
Aanvang 20.00 uur



De totstandkoming van de geschriften van Helena P. Blavatsky eind negentiende eeuw ging destijds met veel rumoer gepaard. Dat rumoer ontstond met name ook, omdat 'De Geheime Leer' op een buitengewoon ongewone manier is geschreven. Destijds wekte dat veel ongeloof, argwaan en wantrouwen. Dat was ook de reden waarom de Theosofische Vereniging in het begin van de vorige eeuw het bestaan van de Werkelijke Auteurs zo veel mogelijk verborgen hield.

Maar we zijn inmiddels een eeuw verder en de mensheid wellicht ook. Wie langs deze lijn de geschiedenis in duikt, komt fascinerende feiten tegen.

Floris Methorst is van jongs af aan geboeid door de esoterica, mede onder inspiratie van diverse familieleden. Als socioloog deed hij toekomstonderzoek en voltooide een aantal grote projecten.

Hij is tevens astroloog en richtte een astrologische onderzoeksvereniging op, die inmiddels ruim 40 jaar bestaat. Hij is voorzitter van de Utrechtse Theosofische Loge.

Film 'Eckhart Tolle'

Datum maandag 8 januari 2018
Aanvang 20.00 uur



Eckhart Tolle werd geboren in Duitsland als *Ulrich Leonard Tölle*. Hij woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje en verhuisde rond zijn twintigste naar Engeland. Omdat hij geen middelbareschoolopleiding had gedaan, moest hij een avondopleiding volgen om zich te kwalificeren voor de universiteit. Vervolgens bezocht hij de Universiteiten van Londen en Cambridge.

Op zijn negenentwintigste ervoer hij naar eigen zeggen een 'spirituele transformatie' die het begin van zijn functioneren als spiritueel raadsman en leraar markeerde.

Hij veranderde zijn naam toen in "Eckhart", naar de 13e-eeuwse mysticus Meester Eckhardt. Tegenwoordig woont hij in de Canadese stad Vancouver.

Zijn eerste boek *The Power of Now* ("De Kracht van het Nu") was nummer één op de New York Times-bestsellerlijst. Dit werk werd vertaald in meer dan dertig talen. De opvolger, *A New Earth* ("Een nieuwe aarde – Dé uitdaging van deze tijd"), bereikte tevens de nummer één positie op de bestsellerlijst. Eckhart Tolle heeft een eigen online tv-kanaal en geeft over de hele wereld seminars.

In verband met de lengte van deze film is deze avond pas rond 22:30 uur afgelopen.

'Thomas-evangelie'

Datum maandag 22 januari 2018
Spreker Karl van Klaveren
Aanvang 20.00 uur



Eeuwenlang waren er maar vier evangeliën, die afkomstig waren uit de eerste eeuw na Christus. Maar sinds kort is daar een vijfde bijgekomen die volgens sommige onderzoekers misschien wel de oudste is: het Thomas-evangelie. Het werd in 1945 gevonden tijdens een grote vondst van gnostische teksten bij de Egyptische stad Nag Hammadi. Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus, geen geboorte, kruisiging of opstanding. Wat is dan wel de boodschap van deze 114 losse uitspraken van Jezus, die door Thomas als ingewijde leerling werden opgetekend. En wie was deze Thomas, die ook in India zou zijn geweest?

In deze lezing zal Karl van Klaveren, predikant van de vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk, vertellen waarom het Thomasevangelie in de katholieke kerk vergeten raakte en waarom het nu zo belangrijk is voor de vernieuwing van het christendom en de westerse cultuur.

Karl van Klaveren (1962), studeerde theologie in Amsterdam en Kampen, in de jaren 1990 kerkverlater, na een boeddhistische retraite in Nepal weer predikant-voor-dertigers in Amsterdam-Oost en later als vrijzinnig-protestants predikant in Den Haag, Houtrustkerk.

Daarnaast vertaler spiritualiteit, filosofie en menswetenschappen bij Ten Have.



'Pythagoras en Delfische mysteriën'

Datum maandag 5 februari 2018
Spreker Hans van Aurich
Aanvang 20.00 uur



De school van Pythagoras en de Delfische Mysteriën hebben de westerse wereld een bijzonder erfgoed geschonken. Het is opmerkelijk hoeveel men hiervan in het Westerse gedachtegoed terugvindt.

We kennen Pythagoras van de methode van lengtemeting, bekend als de stelling van Pythagoras. De stelling is inderdaad van hem afkomstig maar zeker niet de belangrijkste vrucht van zijn geniale brein. Met de stelling – hoe nuttig ook – is de mensheid stellig minder gegeven dan met het samenvattende beeld van de schepping en de mens dat gedurende vele eeuwen het levenspatroon van de pythagoreïsche genootschappen bepaalde.

Belangrijke punten hierin, zoals de reïncarnatieleer en de drievoudige structuur van de kosmos en de mens, zijn voor velen altijd geldige waarheden. Deze drievoudigheid vond men al terug in het opschrift van de tempel van Delfi:

Ken uzelf – en gij zult het Heelal en de Goden kennen.



Stelling van Pythagoras



Egyptische god Geb

Hans van Aurich is al vele jaren lid van de Theosofische Vereniging en heeft diverse bestuursfuncties bekleed.

'Karma in Boeddhisme'

Datum maandag 5 maart 2018
Spreker Henk Blezer
Aanvang 20.00 uur



Er zijn weinig onderwerpen binnen het boeddhisme die zoveel vragen oproepen als de leer van karma; overigens niet alleen nu: er is altijd wel al discussie over geweest.

Hoe laat de werking van strikt persoonlijk opgevat karma zich verenigen met boeddhistische opvattingen over de vergankelijkheid van de conventionele persoon, of met de overdracht van verdienste?

Hoe blijft karma met de persoon verbonden als die *au fond* geen wezensidentiteit heeft en voortdurend verandert?

Hoe kunnen we ons de continuïteit van karma voorstellen door verschillende levens heen? Dus: hoe werkt karma eigenlijk?

Wie of wat is er verantwoordelijk voor de daden in een vorig leven, of zelfs maar de daden van het voorgaande moment? Wat heeft karma met gerechtigheid te maken? Maar ook de ideeëngeschiedenis roept interessante vragen op: hoe heeft het denken over karma zich in India en daarbuiten ontwikkeld en welke geschiedenis hebben wij zelf met het begrip karma?

Henk Blezer (Universiteit van Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam) doet sinds begin negentiger jaren wetenschappelijk onderzoek naar en publiceert over Indiaas en Tibetaans boeddhisme en bön.

Hij organiseerde het Negende Seminar van de IATS (International Association for Tibetan Studies) bij het IIAS (International Institute for Asian Studies) in Leiden en publiceerde de uitkomsten daarvan in een tien delen omvattend boekwerk (wetenschappelijke uitgeverij Brill, 2002).

Hij was hoofdonderzoeker van het door NWO gesubsidieerde Vidi-onderzoeksprogramma 'The Three Pillars of Bön', over het ontstaan van de bön-identiteit in Tibet ten tijde van de eerste millenniumwisseling n.Chr.

Hij onderwees boeddhistische studies aan de Universiteit van Leiden en geeft momenteel les over boeddhisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bovendien doceert hij Aziatische en boeddhistische studies voor het Internationale Studie programma (eveneens Universiteit van Leiden, Campus Den Haag).

'Enneagram en Human Design'

Datum maandag 26 maart 2018

Spreker Loes Huijgens

Aanvang 20.00 uur



Het Enneagram, de Tzolkin en Human Design, wat hebben ze met elkaar gemeen en wat kunnen we er uit leren?

In 1952 schetst Cato Gruntke in haar Spirito-analytische verhandelingen een beeld van de mens geprojecteerd in kleurschema's. Daarin schrijft ze: "al wat goddelijk of geestelijk is, moet door persoonlijkheid door zichzelf in zichzelf gewekt worden". Dit kan tot stand worden gebracht via de Psyche op verschillende manieren.

Het Enneagram, de Tzolkin en het Human Design zijn daarbij ook hulpmiddelen. De oorsprong van het Enneagram dat inzicht geeft in de persoonlijkheid van de mens, stamt uit een ver verleden.

Dat geldt ook voor de Tzolkin. Het Human Design is van recentere datum en verbindt oude en nieuwe kennisbronnen met elkaar. Alles bij elkaar vormen deze bronnen een rijke aanvulling op het perspectief van de persoonlijkheid van de mens.

Interessante ontwikkelingen, en de vraag is hoe we daar zelf gebruik van kunnen maken. Welke kennis heb je daarbij wel en niet nodig? Dat gaan we deze avond onderzoeken.

Loes Huijgens kwam ruim 20 jaar geleden voor het eerst in aanraking met Pythagoras en numerologie. Daarna kwam het Enneagram op haar pad, gevolgd door de Tzolkin en het Human Design. Door verbanden te zien die deze kennisbronnen met elkaar gemeen hebben, legt ze de vinger op details die vaak nog over het hoofd worden gezien.



Film 'Synchroniciteit'

Datum maandag 9 april 2018

Aanvang 20.00 uur

Bijna iedereen kent de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn om af te doen als louter toeval: Psycholoog Carl Jung noemde dit soort opmerkelijke toevallen *synchroniciteit*.

Dit is een intrigerende documentaire over de Franse kwantumfysicus François Martin, en diens fascinatie voor synchroniciteit ofwel betekenisvol toeval.



Aanvankelijk een hardcore natuurkundige, raakte François Martin steeds meer bevlogen door het fenomeen synchroniciteit en ziet overeenkomsten tussen synchroniciteit en aspecten van de kwantumfysica, maar ook met het boeddhisme en de samenhang van alles.

De film nodigt de kijker uit zich open te stellen voor het onverwachte en de verrukking van betekenisvol toeval.

De film is Nederlands ondertiteld.

'Annie Besant'

Datum maandag 23 april 2018

Spreker Wim Leys

Aanvang 20.00 uur



Annie Besant (1847 - 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933.

Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad, was ze actief geweest in maatschappelijk werk, voornamelijk in Londen, en kwam ze op voor de verdrukten.

Ze verkeerde in de vrijdenkers en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver. In 1893 emigreerde ze naar India, waar ze tot haar dood in 1933 zou blijven wonen. Ze schreef vele boeken en pamfletten, en was een leraar op het spirituele pad voor duizenden mensen over de hele wereld.

In India zette ze zich in voor de rechten van de vrouw, onderwijs aan meisjes en het verkrijgen van onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en werkte ze samen met Gandhi.



Annie Besant met Gandhi



Annie Besant met Krishnamurti

Tijdens deze lezing zal interessant historisch beeldmateriaal vertoond worden en zullen een aantal publicaties van Annie Besant te verkrijgen zijn.

Wim Leys, is voorzitter van de TVN. Hij geeft cursussen 'Inleiding in de theosofie' en lezingen over theosofische en hieraan te relateren onderwerpen.

'In het licht van zevenvoudigheid'

Datum maandag 14 mei 2018
Spreker Martie Velthuis
Aanvang 20.00 uur



Alle zevenvouden komen voort uit de zeven oerkrachten, de Dhyān Chohans.

In de Geheime Leer van H.P. Blavatsky worden zij ook planeetgeesten genoemd. Het getal ligt aan het geopenbaarde heelal ten grondslag.

Wij zijn omringd door zeven kleuren, zeven dagen van de week, zeven tonen in de toonladder, zeven sferen en werelden. In de theosofie hanteren we het zevenvoudig mensbeeld, met zeven lichamen, chakra's en stralen.

Als we beseffen dat al deze facetten met elkaar resoneren, kunnen we dit ook gaan herkennen en beleven in het dagelijks leven.

De mantra 'Om mani padme hum' blijkt een sleutel te zijn in het bewustwordingsproces.

Martie is sinds 1995 lid van de TS, actief in de Loge Amersfoort en in het dagelijks leven muziekdocent.

'Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan: het werk van Dr. Michael Newton'

Datum maandag 4 juni 2018
Spreker Alice Bouwland
Aanvang 20.00 uur



'**Life between lives**', het werk van Michael Newton over het leven TUSSEN incarnaties in.

Velen kennen de diepzinnige theosofische leringen rondom het sterven. Toch blijft de beschrijving vrij algemeen.

Dr. Michael Newton verrichtte decennialang empirisch onderzoek naar het tussenbestaan en wist de processen tussen twee levens in detail te beschrijven. Dit leverde fascinerende inzichten op, verworven via LBL, een door hem ontwikkelde hypno-therapeutische methode, waarbij dat wat de overledene meemaakt systematisch werd onderzocht.

In diverse boeken beschrijft hij fasen, plaatsen, opdrachten en begeleidende wezens die overledenen helpen om tot nieuwe incarnaties te komen.

In deze powerpointlezing zullen we dit werk aan de orde stellen en vergelijken met de theosofische inzichten.

Alice Bouwland (1955) is sinds lang lid van de Theosofische Vereniging. Zij werkt als personeelsbegeleider en communicatietrainer op een hogeschool. Processen rondom het sterven hebben haar bijzondere interesse.